

## Forbered dig på at møde din Gud



### Angelica Zambranos 2. oplevelse af Himmelen og Helvede

Angelica Zambrano fra Equador. På hendes anden rejse blev Angelica vist: **Dommen** over kristne, som stjæler fra Gud gennem tiende og offer; dommen over afgudsdyrkende nonner og oprørske børn; **Livets bog** og meget mere.

»Fortæl mit folk, at **mit komme er nær**. Jeg kommer for mit hellige folk. Fortæl mit folk, at kun de hellige, **KUN DE HELLIGE**, vil få mig at se. «

Optagelsen fandt sted d. 4. januar 2010, kl. 23:50 i El Empalme, Equador. Tilbage ca. kl. 7:00 morgenen efter.

---

*Fra et videointerview mundtligt på spansk.*

---



**Angelica:** Ved midnat kom nogle af brødrene fra menigheden hjem til os. Derefter kom media, og alt blev filmet.

Mens jeg lå på sengen, så jeg pludselig to engle. Akkurat som forrige gang tog de mine hænder og sagde: **"Stå op! For kongernes Konge og herrernes Herre venter på dig."** Mens jeg rejste mig, så jeg, min krop lå der. Jeg så også de andre mennesker, som var i rummet. Da jeg begyndte at gå, rakte jeg mine hænder ud til englene.

Vi fór meget hurtigt opad, og efter bare nogle få sekunder stod vi foran Herren. Jeg hørte englene tilbede: **"Halleluja! Hellig, hellig!"** Glæden strømmede igennem mig.



## Livets krone

I Guds rige var den smukkeste have. Jeg så Herren komme imod mig, mens han sagde: **»Min datter, jeg har ventet på dig, for jeg har mange ting at fortælle dig.«** "Herre, her er jeg. Jeg vil blive hos dig. Jeg vil ikke drage tilbage til jorden. Vær så venlig at lade mig få lov at blive her hos dig." Herren svarede: **»Mit barn, du har mange ting at gøre. Du må udføre den tjeneste, jeg har kaldet dig til. Nu vil jeg vise dig noget for dit liv, noget for mit folk og noget specielt for menneskeheden. For jeg vil redde menneskene. – Jeg vil ikke, at de skal gå fortabt.«**



Jeg så to engle, Mikael og Gabriel, som holdt store, smukke og glitrende bogruller i deres hænder. Mens jeg beundrede dem, spurgte jeg: "Hvad er det?" Og Jesus svarede: **»Vil du vide hvad, som er i bogrullerne?«** Jeg svarede: "Ja, Herre!" Han sagde: **»Mikael, åben den.«** Mens engelen Mikael åbnede rullen, kunne jeg se guldskrift og tal, men jeg forstod ikke det, som stod der. Jeg tænkte: "Hvad er det?" Engelen Mikael svarede mig: **"Alle de bogstaver og tal, du ser her, er de mennesker på jorden, som har bekendt vores Herre som deres eneste frelser, gennem at du har fortalt, om den oplevelse du har haft med ham."** Jeg var så begejstret, at jeg spurgte ham: "Hvor mange er det?" Han gav mig det totale antal sjæle i tusindvis.



Jeg var så overvældet, at jeg begyndte at græde, mens jeg sagde: "Ååh Herre, er der så mange sjæle, som har omvendt sig?" Hans respons var: **»Som du forstår, engelen Gabriel har det totale tal på dem, som var fremmede for mine veje og nu er kommet til mig, mit barn.«** Jeg kiggede på tallet og lagde mærke til, at det var et stort antal. Så sagde jeg: "Herre, betyder det, at min krone er fuld af perler, og at du vil lade mig blive her i dit rige?" Herren svarede mig: **»Nej, mit barn. Din tid er ikke kommet endnu. Du må drage tilbage til jorden. Men har du lyst til at se din krone først?«**

Vældig spændt svarede jeg: "Åh ja, Herre. Det vil jeg gerne." Han sagde: »Engel Gabriel, hent hendes krone.« Jeg så, Gabriel bar på en vældig stor æske med en smuk krone i. Men der var bare nogen få perler i den. Jeg spurgte: "Hvis krone er det, Herre?" Han svarede: »Dette er din egen krone, mit barn.« Jeg spurgte igen: "Men hvorfor er min krone ikke fuld af perler, hvis så mange sjæle er kommet til dig, Herre?" Han svarede mig: »Min datter, der er endnu en lang vandring for dig. Det er bare 3.500 sjæle, som er kommet til mig. Du må gå og forkynde mit ord, fordi der er endnu mange sjæle, som skal komme til mig.« "Men Herre, hvorfor kan jeg ikke blive her hos dig?" Han svarede mig: »Min datter, fordi livets krone må blive fyldt med perler.« Jeg sagde: "Jeg forstår. Jeg vil gå helhjertet ind i den tjeneste, du har givet mig." Da sagde han: »Jeg har noget, jeg vil vise dig, mit barn.«



## Tyve i Helvede

Herren tog mig med, og vi fór hurtigt ned i en tunnel, som førte til Helvede, akkurat på samme måde som jeg oplevede første gang. Jeg spurgte: "Ååh! Herre, hvad sker der nu?" Jesus svarede: »Jeg har noget at vise dig i Helvede.« "Men Herre, jeg ønsker ikke at komme der.



Jeg husker vældig godt min første oplevelse der. Du har vist mig vældig mange ting." Han sagde: »Ja mit barn, men denne gang vil jeg vise dig noget andet.«

Mens vi fór ned blandt flammer igen, begyndte jeg at græde. Det var ikke let at være der. Jeg sagde: "Herre, jeg ønsker at komme ud herfra. Kan du hjælpe mig? Hjælp mig!" Jeg hørte millioner af mennesker, som råbte: "Åh Herre, vær mig nådig! Vær så venlig, hjælp mig Herre, giv mig en ny chance!"

Iblandt alle disse mennesker hørte jeg en, som råbte: "Jeg beder om tilgivelse nu Herre, fordi jeg stjal fra dig. **Tilgiv mig**, for at have stjålet! Jeg stjal fra dig, men jeg vil ikke gøre det igen." Jeg spurgte: "Herre, hvem er denne mand, og hvorfor siger han, at han har stjålet fra dig?" »Mit barn, jeg vil vise dig, hvem han er.« Vi gik ind i hans celle, og der så jeg en deformeret mand. Flammerne åbnede sig, og jeg kunne se, at han blev pint.

**Alle** mennesker, som er **i Helvede**, har en plade på brystet og **tallet 666 i panden**. Manden strakte hånden ud og sagde: "Tilgiv mig, Herre!" Jeg spurgte: "Hvorfor er du her? Hvorfor beder du Herren om tilgivelse? Du siger, at du har stjålet fra Gud, men ingen kan stjæle fra Gud. Det er umuligt!" Han svarede: "Jeg skal fortælle dig min historie:

Jeg var en kristen leder og havde kendt Jesus i 20 år. Men gennem de 20 år sagde jeg: Alle **tiendepengene** og **offergaverne skal gå til at lønne pastorerne**. Men nu angrer jeg, for nu ser jeg, at det var ikke til dem. De var **til Herren**. Det er derfor, jeg siger, at jeg har stjålet fra Gud. Akkurat nu er der mange mennesker på jorden, som stjæler fra



Gud, akkurat som jeg gjorde. Når du vender tilbage til jorden, så må du fortælle **alle mennesker**, som **ikke vil give tiende og offergaver**, at de må **stoppe** med at **stjæle fra Gud**. Ellers vil de ende nede i Helvede, for ingen tyv vil komme ind i Himlenes rige. Jeg kendte det hellige ord, men nu angrer jeg og indser, at jeg stjal fra Herren. (Malakias 3:8) Fortæl folk, at når de **giver til Herren**, så bør de **give med ægte kærlighed**." (2. Kor. 9:7)

Manden fortsatte og bønfuldt: "**Herre tilgiv mig!**" Men Herren svarede: »**Det er for sent. Der findes ikke flere muligheder for dig.**« Jeg spurgte manden: "Men hvorfor stjal du fra Gud? Du vidste jo vældig godt, at vi ikke har nogen ret til at stjæle Guds tiende og offergaver." Han svarede: "Ja, jeg vidste det vældig godt, men jeg fulgte det aldrig. Jeg var en **vældig stolt** mand." Du må aldrig stjæle fra Herren! – **Giv tiende og offergaver!** For det, vi giver Gud her på jorden, er ikke for mennesker. Når vi giver til Herren af et helt hjerte, er det for kongernes Konge og herrernes Herre.

Bibelen beskriver dette tydeligt i **Malakias 3:8-10**: »**Forbandelse hviler over jer, som bedrager mig, det gælder hele folket! Bring hele tienden til forrådshuset, så der kan findes mad i mit hus, og prøv mig på denne måde, siger Herren, hærskares Gud. Da skal jeg åbne Himmelens sluser og udøse velsignelser over jer i rigt mål.**«

Hvis du ønsker, at Gud skal velsigne dit liv og din familie, så må du **aldrig stjæle fra Gud**. Det er tid for at velsigne Gud, sådan at han kan velsigne vore liv.

## Afgudsdyrkelse

Herren sagde: »**Nu vil jeg vise dig noget helt andet.**« Efter at vi forlod det sted, mindede Herren mig om noget, han havde vist mig før min anden oplevelse, sådan cirka i november. Den gang blev jeg vist, at der er celler i Helvede, sammen med et specielt ord: ARVIERD.



Ordet 'ARVIERD' blev vist Angelica. Efter nogen undersøgelse viser det sig, at det er et italiensk eller latinsk ord. Under studiet fandt vi et 400 sideres gammelt manuskript om dette ord, som skriver om et ægte Helvede.

Jeg vidste ikke betydningen af ordet, men jeg forstod, at det havde noget med **religiøsitet** at gøre.

Jesus tog mig med tilbage til den samme plads, for at se de celler igen. Da vi kom ind, så jeg tusindvis af mennesker. Der var to kvinder der, som var klædt i sorte kjoler. Jeg spurgte Jesus: "Hvem er de?" Jeg var chokeret over at se **nonner** her. I deres hænder var der en stor slange, som formede noget, som lignede et krucifiks (et kors) og en rosenkrans (en bønnekæde).



Jeg spurgte: "Hvad er dette? Hvorfor er de her?" En af dem svarede med en trist stemme: "Jeg var en nonne på jorden, men nu er jeg her." Jeg så på hende, mens hun bad, samtidig



begyndte slangen at klemme rundt om hendes hænder. Da kom der tusinder af orme fra hendes hænder. Herren sagde: »**Se og lyt til ordene.**« Hun begyndte at græde: "Åh Herre! Jeg holder det ikke ud længere. Jeg vil ud herfra. Jeg vil ikke være her. Vær så venlig og hjælp mig Herre! **Hjælp mig!**"

Derefter så jeg den anden kvinde. Og dele af deres liv blev åbenbart for mig på en slags skærm. Jeg så, hvem nonnerne egentlig var. Og jeg så deres hemmelige liv. På skærmen blev jeg vist, at nonnerne havde seksuelle forhold med præster, og at nogen af dem var lesbiske. Jeg fik meget mere at se også. Her i Helvede var de villige til at omvende sig, men desværre var der ikke længere nogen mulighed for det. Det var **for sent**. Disse nonner sagde: "Gå og fortæl alle mennesker på jorden, at de ikke må komme her! Vær så rar! Gå og fortæl dem, at de **IKKE må komme her!**"



Nogle gange siger præster og nonner, at de vil bede om, at Gud skal frigive sjæle fra skærsilden. Men jeg skal sige dig sandheden, enten du tror mig eller ej. **Der findes ikke noget**



**sted, som hedder skærsilden.** Skærsilden blev opfundet af mennesker, og det blev opfundet af paver. Bibelen siger klart, at der er **en Himmel** og **et ægte Helvede**. Jesus tog mig til begge steder, men aldrig til skærsilden. Han fortalte mig klart og tydeligt: »**Skærsilden eksisterer ikke.** Gå og fortæl mennesker, at de må tage en afgørelse, mens de er på jorden, for det er bare der, de har chancen til at omvende sig.«

Wikipedia: Skærsilden eller purgatoriet, renselsesstedet, er ifølge katolsk lære en renselse, som frelste sjæle må gennemgå før opstandelsen. Pinen kan forkortes gennem egne eller andres gode gerninger eller ved sjælemesser.

Mange mennesker siger: "Lad os bede så vore slægtninge kan forlade skærsilden." Slut med det! For hvis de er uden Jesus i Helvede, vil de ALDRIG komme ud derfra. Desværre er det sandt. De bliver for altid i Helvede.

Men hvis de døde med Jesus i sit hjerte, så er de i vores himmelske Fars nærvær. Det smerter mit hjerte at vide hvor mange sjæle, som bliver luret af Djævelen til at tro på skærsilden.

Min ven, det er på tide, at du får sandheden at vide: **Skærsilden eksisterer ikke.** Den eksisterer ikke. Du må tage en bestemmelse nu, om **hvor** og **med hvem** du vil tilbringe evigheden? Du må tage dit eget valg – enten det er **Himmelriget** sammen **med Jesus** – eller **Helvede** sammen **med Satan**.



St. Gertrud beder for dem, som er i skærsilden.

Herren befalede mig at være vældig direkte, når jeg skulle fortælle dig dette, enten du tror det eller ej. Jeg vil adlyde Herrens befalinger, for en dag skal du og jeg stå foran Gud med alt det gode og dårlige, vi gjorde her på jorden. Hvis du ikke omvender dig fra din synd og fra afgudsdyrkelse, så vil du **ENDE** i **HELVEDE**. – **Kom til Jesus!** Han vil give dig evigt liv. Jeg vil ikke skræmme dig, men dette er faktisk sandheden. Guds ord er vældig tydelig, og det siger, at ingen tyv vil komme ind i Himmelen.



Herren viste mig, at **inden i** hvert eneste **gudebillede** og **statue** er der **en dæmon**. De er årsagen til, at folk bliver forført af jomfruen af Guadalupe, jomfruen af Cinema, jomfru Maria statuer og mange andre jomfru statuer. Til og med statuen med 'det hellige barn' (Jesus-barnet). Tro mig, alle statuer og gudebilleder har dæmoner i sig. Mange mennesker klamrer sig til, at de rejste til jomfruen af Guadalupe eller Jesus-barnet og modtog helbredelse.



Men bag alle disse billeder og statuer er der dæmoner. Djævelen lytter til behovet, og med sin falske kraft gør han, så det skal se ud, som et mirakel er sket, sådan at du fortsat vil tro på og tilbede ham. Hør på mig! **Djævelen** vil hævne sig grusomt på dig, og han **vil give** dig **EVIG DØD**. Slut med at tilbede gudebilleder, og begynd med at søge **Jesus**. Han **vil give** dig **EVIGT LIV** og liv i overflod. ([Johs. 10:10](#))

Herren viste mig disse nonner igen, og nu græd de: "Jeg vil ud herfra. Jeg angrrer, at jeg tilbad afguder, og at jeg syndede, da jeg var på jorden. Nu kan jeg ikke forlade dette sted." Jeg spurgte en af dem: "Men I kendte jo sandheden? I kendte Guds hellige ord?" Hun svarede: "Ja, jeg kendte det hellige ord, men jeg omvendte mig aldrig. Jeg kendte aldrig Jesus. Nonnerne kommer til klosteret af mange forskellige grunde. Jeg var i kloster, fordi jeg led efter et smertefuldt kærlighedsbrud. Der er mange nonner, som er i kloster efter skuffelser i kærlighedsforhold. I mange af tilfældene har deres forlovede forladt dem ved alteret, eller han var utro. Mange nonner er i kloster, fordi deres liv er fuldt af problemer. På en måde bliver klosteret en flugt fra livets hårde realitet. Sandheden er, at de tjener Satan."



Herrens hellige ord siger i **1. Kor. 6:9-10**: »Ved I ikke, at **de**, som **gør uret**, skal **ikke arve** eller have nogen del i **Guds rige**? – **Bliv ikke forført!** – Hverken de, som lever i hor eller er umoralske, hverken afgudsdyrkere eller ægteskabsbrydere eller de, som deltager i homo-seksualitet. Hverken svindlere eller tyve eller grådige eller drukkenbolte. Hverken spottere eller bagtalere eller pengeafpressere **vil arve** eller have nogen del i **Guds rige**.«

Hans hellige ord er klart, **Åb. 21:8**: »**Men de feje**, de vantro og vanhellige, de, som myrder, og de, som driver hor, troldmænd og afgudsdyrkere og alle løgnere, **deres plads** skal være **i søen**, som **brænder med ild** og **svovl**. Det er **den anden død**.«



**Ingen** mennesker i **Helvede** har nogen mulighed for at komme ud. Det er **for sent** for dem. Du, som fortsat er her på jorden og i live, du har fremdeles mulighed for at blive genforenet med Gud. Lad ikke denne chance gå fra dig. Til dig, som læser dette nu: Dette kan være den sidste mulighed, du får til at omvende dig. Løb for livet, så du ikke havner i Helvede! Endnu rækker **Kristus** sin **nådige hånd** ud **til dig**.

## Helvede er ingen myte

Da vi forlod cellen, begyndte jeg at græde igen, mens jeg hikkede: ”Herre, tag mig ud igen! Herre, jeg vil ikke være her!” Han tog mig ud af cellen og sagde: »**Jeg vil vise dig mere**.« Mens vi gik videre, hørte jeg skrigene fra en ung pige: ”Hjælp! **Hjælp!**” ”Hvem er du? Hvor for er du her?” spurgte jeg. Pigen svarede: ”Jeg er teenager. Jeg var bare 15 år, da jeg døde, og så kom jeg her.” ”Men hvorfor er du her? Hvad fik dig her til?” spurgte jeg.



Hun svarede: ”Jeg troede, at jeg havde livet foran mig, fordi jeg var så ung. Folk snakkede ofte med mig om **Jesus** og **frelsen**, men jeg svarede altid, at de evangeliske kristne var helt skøre. Jeg **afviste altid** det **hellige ord**. Og jeg ville ikke acceptere Jesus som Herre i mit liv. Hver gang de vidnede for mig, lo jeg og gjorde nar af dem. Pludselig døde jeg i en bilulykke. Jeg **ser**, at jeg har gjort **mit livs største fejl**, og nu **angrer jeg bittert**. Se på mig! Jeg er her og **brænder i flammerne**. Jeg har prøvet så mange veje for at komme ud herfra, men når jeg finder en, stopper dæmonerne mig og siger: ”Du kan ikke forlade dette sted. Du er **her for evigt!**” Jeg vil ikke være her! Vær så venlig at hjælpe mig! **Hjælp mig!**”

Jeg sagde: ”Jeg kan ikke gøre nogen ting for dig. Jeg ville ønske, jeg kunne hjælpe alle mennesker her.” Herren sagde: »**Der findes ikke noget håb** for dem, som er **her**, kun for dem, som er på jorden.«





Pigen sagde da: "Ååh, vær så venlig! Gå tilbage og **fortæl** det til **mennesker** også til min familie, at de **ikke må komme her**. Gå og snak med de unge, som fremdeles har en chance til at søge Jesus. Fortæl dem, at de **må omvende sig fra synd**. På jorden levede jeg et forfærdeligt liv. Jeg elskede at feste og mit liv var fyldt med synd. Jeg var **vældig stolt** og **oprørsk**. Og jeg adlød aldrig mine forældre. Nu angrer jeg såå meget. Og jeg vil, at du skal tilgive mig. Jeg vil bare ud herfra. Sig til alle på jorden, at de ikke må komme her. **Kom ikke her!** Vær så venlig! Sig til dem, at de må **adlyde** deres **forældre!** – **Tag imod Jesus!** – **Han er den eneste, som kan frelse dig!** – Djævelen forførte mig. Nu ved jeg, at jeg aldrig kan komme ud herfra. Ååh, det angrer jeg såå meget nu."

Hun græd og rakte sine arme ud. Jeg ville gerne hjælpe hende, men da jeg rakte min hånd ud, begyndte hun at råbe, og så blev hun skubbet ind i flammerne. Jeg råbte: "Herre, så **grusomt** det er at være her på dette sted." Han svarede: »**Ja, min datter, husk dette!** Drag tilbage til jorden og fortæl om det. Adlyd min befaling, så mennesker kan komme til tro på, at **Helvede er ægte og evig**. Fordi der er mange, som ikke engang vil tro på Helvede. Der er mange, som fnys og siger, at **Helvede** bare er en **myte**.«



## Helvede er virkelig

Nogen dage før min første oplevelse i Helvede gav Gud mig et syn. Og han sagde: »**Se, denne her person gik til Helvede.**« Jeg snakker om den kendte person, Michael Jackson. Han er også kendt for sine hvide handsker. Han er i Helvede af grunde, jeg fortalte om i videoen fra min første oplevelse. Mens vi filmede den forrige video, sagde Herren til mig: »**Fortæl om ham.**« Det er derfor jeg fortæller dig om, at han er i Helvedes flammer. Da vi nærmede os flammerne, lagde jeg mærke til dæmoner, som stod i en cirkel, og i midten var der en person, som blev pint. Han strakte sine brændende hænder ud og råbte: "**Hjælp! Hjælp!**" Jeg forstod sproget han snakkede.



Jeg ville så frygtelig gerne hjælpe ham. Jeg kunne se, at dæmonerne trak ham op og tvang ham til at danse, sådan som han gjorde på jorden. Dæmonerne gjorde nar af ham og puffede ham ind i flammerne. De trak ham op igen og piskede ham. Han skreg ud i forfærdelig smerte. Det var såå grusomt at se, hvordan han blev pint. Det knuste mit hjerte at måtte se det, så jeg sagde: "Herre, gør noget! Ååh Herre, hjælp ham!"

Da jeg rakte hånden ud for at hjælpe ham, blev den pludselig slikket af flammerne og fyldt med orme. Jeg sagde: "Herre! Herre! Hvad sker der?" **Dæmonerne lo og gjorde nar af mig.**





## Alene i Helvede?

Da lagde jeg mærke til, at jeg ikke kunne hverken se eller føle Herrens nærvær. Jeg oplevede, at jeg var helt alene. Jeg græd: "Herre, du tog af sted fra mig, og jeg er her stadig – alene?!" Dæmonerne sagde: "Vi kommer til at pine dig, og så må du blive her."



Da hørte jeg en grusom latter, den var så skræmmende: "Ha ha ha, du skal forblive her. Endelig fik jeg fanget dig, akkurat der jeg ville have dig. Jeg ville, at du skulle komme her, fordi du har stjålet så mange sjæle fra mig." Han gav ordre til dæmonerne: "Fjern hende! Tag hende der hen, hvor hun hører hjemme."

Jeg svarede: "Nej, nej, jeg skal ikke blive her, for Herren er med mig. Han ville aldrig forlade mig her." Så hørte jeg Satans stemme: "Du bliver her! **Du bliver her**, for Herren er ikke med dig længere. Se dig rundt! Han er her ikke." Jeg så mig rundt, men jeg kunne ikke se Herren. Nu følte jeg mig såå alene, og da begyndte jeg at tvivle. Jeg græd og råbte ud: "Herre, hvorfor forlod du mig? Hvorfor, Herre? Hvorfor?" Øjeblikkelig sagde Herren: »**Min datter, jeg er her.**« Jeg **hørte** hans **stemme i mine øre**. Dermed så jeg ret på Satan og svarede: "Åh jo da, **Herren er her med mig!**" Men han svarede mig: "Nej, det er han ikke. Se dig rundt." Jeg kunne ikke se Jesus, men jeg kunne høre hans stemme.

Jeg begyndte at tvivle igen, fordi dæmonerne kom så meget nærmere. Jeg følte, at jeg var bundet med et tov rundt om livet, som var ved at trække mig mod den skumle stemme. Den sagde: "Din dumme idiot, det er akkurat, hvad du er. Din forbandede torsk. Jeg skal ødelægge dig, fordi du har opmuntret mange sjæle til ikke at komme til Helvede. Mange sjæle er ført ud af Helvede, fordi du forkynder. Slut med det! Hold kæft! Bare hold kæft!!! Jeg skal ødelægge og dræbe dig."



Jeg fortsatte med at græde, mens han beskyldte mig. Pludselig svarede jeg: "**NEJ, Satan!** Du kan ikke ødelægge mig, for **Herren** sagde, at han **er med mig.**" Jeg kunne ikke se ham, men jeg vidste, at han virkelig var her. Satan fortsatte med at le af mig.

Jeg blev skubbet nærmere den onde stemme. Da råbte jeg: "Kraften i **Jesu blod** dækker mig og den beskytter mig nu! **Satan må fly** fra mig, fordi Jesu blod er over mig! Større er han, som er med mig, end du er. Større er han, som er med mig!" Jeg fortsatte med at gentage disse ord. Så mærkede jeg noget, som løsnede fra mig, akkurat som om noget faldt af. Det var tovet, som var bundet rundt om min mave.



**Endelig** var jeg ude af Helvede, og tilbage i **Guds nærvær.**

## Livets bog

Herren sagde: »Jeg vil give dig dette budskab. For når du kommer tilbage til jorden, skal du gå og fortælle mit folk, at de må **søge mig i ånd og sandhed**. (Johs. 4:24) Sig til mit folk, at de må **leve i hellighed**. Sig til mit folk, at det er på tide at **grunde på mit hellige ord**. Jeg vil ikke bare, at mit folk skal læse, men at de skal **granske og studere mit hellige ord**. Fordi, min datter, det er dette, som sker på jorden: frafaldet øger stærkt, og fremdeles er der mange af mine børn, mange af mine udvalgte, som kommer til at blive forført. Min datter, sig til mit folk, at de må **granske og studere mit hellige ord, sådan at de ikke bliver forført**. Sig til dem, at de må **søge mit nærvær i ånd og sandhed**.«



Jeg sagde: "Ja Herre, jeg vil adlyde dig. Men Herre, jeg har brug for din hjælp. Vær så venlig at hjælpe mig, Herre!" Han svarede mig: »Min datter, når du er tilbage på jorden, skal du **ikke frygte**, fordi jeg vil være med dig. Det, jeg har at sige til mit folk, vil jeg tale gennem din mund. Jeg har set, at mange har rejst sig imod dig, men **husk**, at jeg **altid vil være med dig**, sådan som jeg har lovet dig. Jeg er dit trofaste vidne.«



Pludselig så jeg engle rundt om mig. Jeg genkendte engelen Mikael, fordi jeg har mødt ham før. Herren sagde: »**Hør her! Engelen Mikael vil vise dig noget**.« Engelen Gabriel var også ved min side. Så tog engelen Mikael min hånd, og Herren sagde til ham: »**Tag hende med dig, og lad hende få det at se, som du vil vise hende**.«

Mens vi gik, begyndte vi pludselig at gå op ad den smukkeste trappe. Det så ud som en balsal. På en forhøjning i rummet var der et alter med den smukkeste talerstol i guld. Mens vi gik mod talerstolen, så jeg en **stor bog**. Og da spurgte jeg Mikael: "Den bog der, hvad er det?" Da Mikael var på den højre side af talerstolen, hævede han sin røst og sagde: "**Angelica, den bog, du ser her, er Livets bog**." Jeg åbnede den og så på side efter side. Jeg sagde: "Hvad er meningen med denne bog? Hvad står der i den?" Mikael sagde: "**Åben den! I denne bog er der skrevet alle navnene på dem på jorden, som har omvendt sig og lever det nye liv med vores himmelske Far**."



Mens jeg så bogen igennem, spurgte jeg Mikael: "Er mit navn skrevet her?" "Ja, led efter det, så vil du finde det." Jeg ledte, men jeg kunne ikke finde det. Da blev jeg lidt bekymret og sagde: "Jeg kan ikke finde det. Hvor er det?" Han svarede: "**Se, her er dit navn!**" Jeg var glad for at se det, men jeg kunne ikke selv forstå det, for det var skrevet på et andet sprog.



Jeg lagde mærke til, at mange af navnene glitrede. Så da spurgte jeg: "Hvorfor er disse navne lyse og glitrende?"

Han svarede: "De navne, du ser, som glitrer, er de mennesker på jorden, som i denne stund omvender sig og søger Guds nærvær. Se her, de andre navne her er næsten ulæselige. Nogle navne kommer til at blive slettet, og det er der allerede mange, som er blevet. Det er de mennesker, som har vendt sig væk fra Guds vej. – Du må gøre noget. – **Gør noget!**"

Endnu en gang lagde han sin hånd over Livets bog og sagde: "Gå og sig til mennesker: Der-  
som ikke dit navn er skrevet i Livets bog, kan du ikke komme ind i min himmelske Fars rige. Du kan ikke komme ind i himmelriget!" Jeg svarede: "Jeg vil adlyde befalingen." Det er skrevet i **Åbenbaringen 20:15**  
»Dersom nogen ikke var skrevet ind i Livets bog, blev han kastet i Ildsøen.«



Vi gik tilbage til Jesus, som sagde: »Det er på tide for dig at drage tilbage til jorden.«

## Er dit navn skrevet i Livets bog?

Tror du, dit navn er skrevet i Livets bog? Hvis du ikke er sikker på det – søg Gud. Dersom du har vendt ryggen til Gud, gå og forson dig med ham, for han er villig til at tilgive dig uanset, hvad du har gjort. Husk, at han kom for at frelse syndere. Han kom for at tilgive menneskehedens synd her på jorden. Han er villig til at rense os fra al uretfærdighed. Sådan som det står klart og tydeligt i **1. Johs. 1:9** »Hvis vi bekender vore synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os synderne og renser os for al uretfærdighed.«



## Tilbage på jorden



Da jeg returnerede til jorden, så jeg at min krop lå der. Det var tidlig om morgenen, omkring kl. 7:00. I mit hus kunne jeg se min familie og nogle venner fra menigheden. Herren sagde: »Min datter, gå ind i din krop nu.« "Javel, Herre!" svarede jeg.

»Husk dette; du vil få mange oplevelser med mig, og snart vil du have en tredje. Der vil jeg vise dig, hvad der sker inden i sjælene til mit folk. Bare husk, at **jeg er med dig**.«



Pludselig så jeg lys og engle, som sang. Først efter mange timer klarede jeg at åbne øjnene. Det tog mange dage at komme sig.

Jeg vil, at du **skal vide**, at alt, du har læst i **dette** vidnesbyrd, **IKKE** er **et eventyr**. Gud har ladet mig få lov at opleve dette.

Jeg vil, at du skal vide, at dersom du behøver Guds tilgivelse, så luk øjnene og læg højre hånd over dit hjerte og bed efter mig:



## Bøn

Herre Jesus, jeg vil omvende mig fra alle min synder. Jeg omvender mig, fordi jeg har syndet mod dig. Jeg beder dig Herre, om at tilgive mine synder og rens mig i dit dyrebare blod. Jeg beder om, at du skriver mit navn i Livets bog. Døb mig i din Hellige Ånd. Kom og forbliv i mit liv. Rens mig fra al ondskab og synd. Jeg overgiver kødets begær. Jeg overgiver mit gamle liv og alt, som ikke behager dig. Jeg erklærer, at alle lænker, som binder mig, skal blive brudt. Jeg er fri, fordi du har sat mig fri. I Jesu navn. – Amen!

Må Guds fred være i vore hjerter. Og husk, at det er den Hellige Ånd og bare ham, som overbeviser om synd. Må Gud velsigne dig!

Angelica Zambrano Mora



.....  
*Videointerviewet er oversat fra norsk tekst til dansk af Margit.*  
.....